

Marinus van den Berg

Marinus van den Berg werd in 1947 in Wijhe (Overijssel) geboren. Hij bezocht het kleine seminarie te Zenderen en studeerde vervolgens aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht en aan de Universiteit van Yale in New Haven (VS). Nadat hij acht jaar pastor in het verpleeghuis Randerode in Apeldoorn was geweest, werd hij in 1984 pastoraal vormingswerker voor de gezondheidszorg in Almelo. Een functie die hij vijftien jaar uitoefende. Sinds 1 juni 1998 is hij geestelijk verzorger in Antonius IJsselmonde te Rotterdam en sinds 1 oktober 2008 bij het regionaal palliatief centrum Cadenza te Rotterdam. Marinus van den Berg heeft al tientallen succesvolle boeken geschreven en is een veelgevraagd spreker op lezingen en symposia. Rode draad in zijn werk: omgaan met de dood moet je niet wegstoppen. De dood hoort bij het leven. Door met elkaar te praten kun je leren op een menselijke manier om te gaan met afscheid en de dood.



Nog leeftijd

Wie bent U vroeg iemand?

Ik zou les geven aan jonge verzorgden

Ik fiets nog maar wel wat minder

Ik wandel nog maar het zou meer kunnen zijn

Ik ben wel wat trager aan het worden

Ik lach nog en drink graag een Westmalle - triple

Ik reis nog veel om spreekbeurten te geven

Ik geniet nog van concerten, muziek en musea

Ik ga nog naar de film, meer dan vroeger

Ik ben nog steeds druk maar er is minder druk

Ik vind me nog wel eens op over goede zorg

Ik lees nog steeds eerder meer dan minder

Ik schrijf nog elke dag in mijn spirituele dagboek
Ik luister nog altijd graag naar heel verschillende mensen
Ik maak nog veel korte contacten in de tram
Mijn ouders leven niet meer tot rond de 85
Een van mijn acht zussen overleed, acht jaar geleden
Al mijn vijf jongere broers leven nog
Vier neefjes overleden zeer jong, twee zag ik nooit
Wat is uw achtergrond vroeg een ander
Ik kom van een boerderij
Ik ben op een internaat en een seminarie geweest
Ik heb theologie gestudeerd
Ik was een jaar aan de universiteit van Yale
Ik werkte 8 jaar in Apeldoorn in een verpleeghuis
Ik was 15 jaar in Almelo met veel werk rond zingeving en verlies
Ik woon dit jaar al weer 20 jaar in Rotterdam
Ik werkte 15 jaar voor een verpleeghuis en in een hospice
Ik nam in december 2015 afscheid na 40 jaar geestelijk verzorger/pastor
Ik vierde in 2017 mijn 40 jarig ambtsjubileum als priester en mijn 70 ste geboortedag
Ik heb nog veel zin in mijn leven
Ik leef in het derde jaar van mijn nawerktijd en heb o.a. nog allerlei schrijfplannen
Ik wil nog niet – zoals me vaak gevraagd wordt – verhuizen naar Salland waar ik geboren werd en ook niet naar Twente waar familie, vrienden en veel bekenden wonen.
Ik wil misschien wel voor altijd wonen waar ik nu woon met uitzicht op de Erasmusbrug.
Ik hoop dat er altijd uitzicht zal zijn op wat onbekend en nieuw is
Ik leef dus in de nog-leeftijd
Er is een nog dat aftelt en afschrijft
Er is een nog dat hoopt en het verlangen openhoudt.
Er is nog veel meer maar hiertoe beperk ik me.
Mijn naam is nog altijd van den Berg en niet van de.....dat is familietrots.

Marinus van den Berg
mjvdb@planet.nl
cargadoorskade 93 3071 AW rotterdam